

(Pascale Defraîne was één van onze exposanten op de tentoonstelling van kunstwerken van mensen met Reumatoïde Artritis. Dit is één van haar gedichten).

## Reis door het leven

**D**raag me op je vleugels  
Neem me met je mee  
Voor een vlucht door het leven  
Ik volg je gedwee.

**D**oorheen de stroom  
Van kind naar vrouw  
Dwarrelen gevoelens  
Van onschuld naar trouw.

**Z**wevend over verliefdheid  
Met liefde als einddoel  
Tot we kunnen landen  
Bij dit allesomvattende gevoel.

**V**ragen van moeten  
Eindigen in mogen.  
Kunnen, durven, willen,  
Laat ons niet onbewogen.

**B**uien van Verdriet  
Stoten van pijn  
Maar bovengelukkig  
Om gewoon te mogen zijn.

(De Witte Roos)